

Aankondiging

Per 1 oktober 2009 verschijnt het fotoboek *Relics of the Cold War* van fotograaf Martin Roemers.

"We will bury you!" Nikita Chroetsjov in 1956

"They are the focus of evil in the modern world"
Ronald Reagan in 1983

Jubileum 20 jaar na het einde van de Koude Oorlog

De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 markeert het einde van de Koude Oorlog die kort na de Tweede Wereldoorlog begon. Het was een lange periode van gespannen verhoudingen tussen enerzijds de Verenigde Staten en West-



Europa en anderzijds de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Wat aan deze periode van oorlogsdreiging herinnert zijn de materiële overblijfselen en de verlaten landschappen aan beide kanten van het IJzeren Gordijn. Na de val van de Berlijnse muur zijn de oude bunkers, kazernes, wapens, vliegvelden, muurdecoraties, wachttorens, oefenterreinen en kernwapenopslagplaatsen nutteloos geworden en in verval geraakt.

Fotograaf Martin Roemers legt sinds jaren deze herinneringen aan een voorbij tijdperk op indringende wijze vast. De foto's zijn gemaakt in onder meer Duitsland, Nederland, Engeland, Rusland, Polen, Tsjechië, Oekraïne, Letland en Litouwen.



Relics of the Cold War / Martin Roemers, met een inleiding van H.J.A. Hofland en Nadine Barth. Hatje Cantz Verlag, 2009, 144 p. Engelstalig. Hard cover, met 73 kleurenfoto's. ISBN 9 783775 725347 www.hatjecantz.com
Het boek is te bestellen in de erkende boekwinkel, prijs € 35.

Informatie voor de pers:

recensie exemplaren zijn te bestellen bij Martin Roemers, martin@martinroemers.com, tel. 06-53779959. Overige info: www.martinroemers.com

De fototentoonstelling *Kerkhof van de Koude Oorlog* is tot en met 25 oktober 2009 te zien in het Legermuseum te Delft en van 10 november 2009 tot 15 januari 2010 in het Willy Brandt Haus te Berlijn. www.legermuseum.nl / www.willy-brandt-haus.de